



# Hertetolken

door

Jul Krekel.

---

I.

ZIJ wandelde, zij bloeide, zij fleurde en geurde in de zoelblauwe lucht ; in een paradijs, waar bloemen balsem, én azuren kleur, én engelen licht door elkaar wemelden.

Heur hert joeg en zocht, wi Sion 's maagd, naar heuren welbeminde.

Zij dwaalde alleen, door de reseda's slingerpaadjes, de vermillioenkleurige bloemenstronken en parken, naar de diepte des wouds ; en hare ziel luisterde, in verrukking naar het zuilen der eeuwenoude eiken. Lange uren, stond zij snachts naar den hoogen grijzen hemel te staren, naar de wolken, die in diepe stilte over de zwijgende lachende maan slierden.