

en de laatste bommelaar

Kou in KolombineKostuum doorsnijdt Kroeg

Kognak ik vries al de mannen zijn weg

de kamer

zal vol kou zijn

soldatenlaarzen leggen

laat

de

stad

in

v

e

r

t

e