

het stof van de zomer

het slijk van de herfst

de ganse landweg 200 R - K - automobielen

gekloven nacht door 200 auto's

200 Sirenen\_\_\_\_\_!

en duizend PLatsen van

om de laaiende toren

die verging in de

Vlam

en de vluchtenden de eindeloze stoet der vluchtenden

en de koeien die 't verdomd vervelend vinden

en de meeverhuisde luizen

en dat alles en dat alles

tot het morgen **werd**

Puppchen Du bist mein Augenstirn

Het staPPen van de stad

*de forten zullen houen zullen vallen zullen houen zullen vallen*

het staPPen van de stad in angst

*wassende begeren*

*de militairhoeren trekken zich terug op de versterkte stad*