

Nihil

weer vatten kernvorm
deze gewone woorden

gevangenisbrieven
gewone wondewoorden
eenvoudig stotteren van een mens naar liefde

en dit alles grauwe sel
niet het ganse arme leven
van douloureuze mensen verlangen distels

en zijn dees kruisgerekte landen
geen grote Kristus
vol holle wonden

en dit echohol gevoel van
moedeloosheid
niet als vroeger Goede Vrijdag was

7-10 aug. 20